

**Förbundet Hem och Skolas idébank. Ett av de vinnande bidragen i Förbundets utmaning till föreningarna ht-2010.**

**Rödsö Hem och Skola (Karleby):**

...

**Läsårets tema inleddes under höstens föräldramöte, då vi hade Pappa i skolan som tema! Ordbrukaren, komikern och föräldern Oa Lönnbäck deltog och gav goda och dyrbara råd till papporna, vad som är viktigt och vilka saker man kanske borde undvika i förhållandet pappas skolengagemang -mitt barn. Även mammorna fick mycket matnyttigt under föreläsningen och fast det hördes många igenkännande skratt, var dock grundbudskapet viktigt - pappa har en viktig roll han med!**

**Under hösten ordnade vi också en aktiv föräldrakväll då papporna blev inbjudna till en bobollsmatch mot eleverna! Det blev en glad och ivrig stämning och alla kämpade på och fick uppleva gamla skolidrottsminnen tillsammans med barnen. Mammorna och andra elever hejade på förstås! Efter matchen bjöd Hem och Skola på kaffe med dopp på utsidan!**



**Pappornas bobollslag redo! Elevlaget värmer upp!**

I samband med Fars dag ordnades ett roligt FARSDAGSCAFÉ den 11.11! Vi började programmet med två humoristiska lekar i jumppasalen och då var isen bruten direkt! I jumppasalen var väggarna täckta av fina "pappa-planscher" där barnen hade ritat och skrivit vad deras pappor tycker om. Planscherna blev mycket uppskattade av papporna som fick sig många goda skratt och då de gick hem tog de planschen med sig!



"pappa-planscherna"

Sedan blev det kaffe, saft och gräddtårta i matsalen! Samtidigt lottades två presentkort ut och till sist sjöng eleverna sångerna "Min fars moped" och "Du vet väl om att du är värdefull" för sina



pappor.



**Vi har också engagerat en pappa som deltagit i slöjdlektionerna under hela höstterminen. Han har hjälpt till på ett värdefullt sätt; både vår nya klasslärare har fått många bra idéer och ett par extra kunniga händer har varit till stor glädje för eleverna. Denna pappa har under hösten fått uppdraget att sammanställa en lista på de kompletteringar som behövs i slöjdsalens verktygsskåp! Vi efterlyste i början en "farfar i skolan", men det blev en ersättande sådan som också varit superbra!**

**På kommande under vårterminen har vi planerat bl.a någon form av en gemensam vinterdag med roliga uteaktiviteter tillsammans. Det kan hända att vi utmanar föräldrarna i några vintersporter, eftersom vi har så bra möjligheter att skida eller skrinna bredvid skolan!**

**På våren blir det åtminstone vår traditionella kanotutfärd för åk 5-6, denna gång tillsammans med modiga pappor! Om vädret blir fint kan vi även ta med papporna på en gemensam naturstig i närmiljön, med olika uppgifter som skall lösas tillsammans!**